

מוצאי שבת	הדלקת נרות
ירושלים: 8.21	ירושלים: 7.03
תל-אביב: 8.24	תל-אביב: 7.18
חיפה: 8.25	חיפה: 7.11
ביתר עילית: 8.21	ביתר עילית: 7.18
רבינו תם: 8.57	

הזמנים האלה הובנו לפי אופק ירושלים ת"ו
 הבין החמה: 5.38
 סוף זמן ק"ש למג"א: 8.27
 סוף זמן ק"ש ליה"א: 9.03
 סוף זמן תפילה למג"א: 9.50
 סוף זמן תפילה ליה"א: 10.14

עלון מיוחד לחג השבועות צמיאה נפשי

גליון 99

פרשת נשא - שבועות תשע"ד - דברות קודש מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

תפילה לעני

מאת מורנו הרב שליט"א

אנא ה' עושה
 נפלאות גדולות לבדך,
 אתה גילית לנו על ידי
 צדיקך, כי על ידי כל
 אות ואות של לימוד
 תורה לשמה בקדושה
 ובטהרה, חוזרות
 נשמות בתשובה.
 אנא זכני שעל ידי
 לימודי לשם שמים,
 בלתי לה' לבדו,
 יתעוררו כל עם
 ישראל בתשובה
 שלימה, ועל ידי כל
 אות ואות, שאומר
 בקדושה ובטהרה
 לשם שמים באמת,
 על ידי כל אות ואות
 תתעורר בתשובה
 הנפש ששורשה
 באותה אות, ויתגלה
 לה אור ה', אור
 האלוהים המחייב את
 כל העולמות, תזכה
 גם היא לשמוע את
 קול עשרת הדיברות,
 עד שתבקע את כל
 המסכים והמחשכים
 ותעלה לאור באור
 החיים

"מתן תורה"



© יוייסמן
 02-5402623

מגיע מתן תורה, מגיע חג השבועות כולם הולכים לשמוע את עשרת הדברות! כולם הולכים לשמוע את כל הקולות! היו צדיקים ששמעו כל דקה את עשרת הדברות, בפרט במתן תורה בפרט בחג השבועות. הרב'ה שמע את כל הקולות של מתן תורה! בחג השבועות הרב'ה הלך בבוקר למקוה והוא שמע את כל עשרת הדברות! הוא שמע את כל הקולות! הוא היה בטוח שכולם גם שומעים! הוא היה בטוח שכולם שומעים את עשרת הדברות, את כל הקולות הברקים והרעמים של מתן תורה, הוא שאל את המלווה שלו בכל פעם אתה שומע? אתה שומע את הקולות? אתה שומע קולות? מה אתה לא שומע?! איך אפשר לא לשמוע? מה פירוש אתה לא שומע? הנה! עשרת הדברות! קולות! ברקים! העולמות מתפוצצים! תשמע איזה פיצוצים ברקים רעמים בכל העולמות! אתה לא שומע? הרב'ה היה בכזה שפלות בכזה ענווה הוא היה בטוח שהוא פחות מכל יהודי, שהוא יותר גרוע מכל יהודי ויהודי בעולם! ואז אם הוא שומע את הקולות של מתן תורה, אז בוודאי כולם שומעים! עכשיו זה שבע אחרון למתן תורה, צריך להכין כלים למתן תורה, אדם צריך להכין את עצמו להשיג חכמה עילאה, חכמה תתאה, עדן עילאה

עדן תתאה, אדם צריך להכין את עצמו שהוא יתחיל להבין את הגמרא הקדושה, שהוא יזכה לדעת שחוץ מהגמרא, חוץ מהתורה וספרי הקודש, הוא לא ידע כלום בעולם. צריך לא לדעת שום דבר בעולם הזה, לא לדעת פוליטיקה, לא לדעת כמה נשק יש למצרים, לא לדעת כלום! אוון ששמעה את עשרת הדברות בהר סיני, אוון שהולכת לשמוע בחג השבועות את עשרת הדברות, אוון ששומעת "אנכי ה' אלוך...אשר הוצאתיך מבית עבדים", מבית עבדים! הולכת להיות עבד עבדים?! הולכת לשמוע רדיו, לשמוע מה קורה בעיתונים, לשמוע שטיות, הבלים. אדם לא צריך לדעת בעולם כלום חוץ מהתורה מהגמרא מספרי הקודש, כל הצדיקים הגדולים לא הוציאו את הראש מהגמרא! לא הרימו את הראש מהלימוד! לא התיישרו אף פעם! לא הזדקפו אף פעם! זה הנעשה ונשמע! זה הנעשה ונשמע! זה מתן תורה!! שחוץ מהגמרא הקדושה חוץ מהתורה הקדושה לא מעניין אותי שום דבר.

אומרת הגמרא בגדרים פא' "מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים?...כי לא ברכו בתורה תחילה" אדם הולך ללמוד תורה הוא אומר - מה יש... למה לא ללמוד תורה?! הרי זה כסף! מה אני מפסיד! הרי נותנים לי 500 דולר! מה יכול לקרות?! מה הפסדתי! גם הרווחתי 500 דולר, גם למדתי קצת, גם העברתי את הזמן, מה רע בזה?! מה... אני אלך עכשיו לעבוד באיזה נגריה באיזה דפוס? מכאלה מחשבות מכאלה כוונות לא יצא שום דבר! כי אדם צריך ללמוד תורה עם כוונה בדחילו ורחימו לשם שמים להאמין שבכל אות ואות שהוא אומר הוא מזעזע נשמות! בכל אות הוא מזעזע רבבות נשמות!! על ידי כל אות שהוא אומר אנשים מתעוררים וחוזרים בתשובה. הרבי אומר בתורה יד' מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים? "מפני שלא ברכו בתורה תחילה. שצריך כל אדם ובפרט תלמיד חכם לברך ולהאיר בלימוד תורתו בשורש הנשמות כי שם שורשנו נמצא... אבל כשאין מאיר ומברך את התחילה על ידי לימודו... מפני זה לא יהיה בנו תלמיד חכם". אדם צריך לדעת שכל האותיות שהוא אומר הם כנגד נשמות! ובלמודו הוא צריך להאיר בשורש הנשמות, ואת זה הוא חייב לכוון בלימוד התורה! לפני שהוא פותח את הגמרא את השולחן ערוך את היורה דעה הוא חייב להגיד - "אני מכוון שעל ידי כל אות ואות שאני יוציא עכשיו מהפה שלי, אותם האותיות, אותה האות שאני יגיד תלך לאותה נשמה שקשורה לאותה אות, ותעורר אותה בתשובה, אותה הנשמה שקשורה לאותה האות תקבל התנצצות" - וזה נקרא שהוא מברך בתורה תחילה, שהוא מכוון בלימודו לברך ולהאיר בכל הנשמות.

אם אדם יזכה לשמוע בקול הצדיקים ולהאמין בחכמים שאומרים שעל ידי כל אות ואות אנשים חוזרים בתשובה, והוא ילמד תורה לא כי זה כסף, לא כי אין מה לעשות, לא כי זה במקום לעבוד, לא כי זה להעביר את הזמן, לא כי הוא חרדי וחייב ללמוד תורה, לא כי הוא עם פיאות וזקן וזה דבר מכובד, היום אדם דתי הוא יותר מכובד מאדם חופשי זה המצב היום בנשמות. אלא באמת הוא ילמד תורה לשם שמים לעורר את שורשי הנשמות, על ידי כל אות שיוציא מפיו הוא יכוון להאיר בשורשי הנשמות הוא יזעזע את שורשי הנשמות, הוא יזעזע את כל הנשמות שעוד לא יתפקרו ויחזיר אותם בתשובה. על ידי כל אות הוא יעורר נשמות נידחות ואבודות, על ידי כל אות הוא ממש ימשיך נשמה חדשה לאותם הנשמות האבודות ויחזיר אותם בתשובה.

מדוע החופשיים לא שומרים שבת? מדוע המרצניקים לא חוזרים בתשובה? למה אדם לא שומר שבת? כי אין לו נשמה!! הוא עכשיו חי כמו גוי! הוא חי כמו בהמה! כמו כבש! תגיד לו לשומר שבת הוא לא מבין מה אתה מדבר אליו! הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו! הוא איבד את הנשמה! מרוב פגמי הברית הוא איבד את הנשמה! ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך לו נשמה חדשה, צריכים להמשיך לכל המרצניקים לכל הרשעים נשמות חדשות! וזה עושים על ידי שאנחנו מכוונים בלימוד התורה שכל אות ואות שאנחנו אומרים תלך ותאיר באותה הנשמה האבודה שקשורה לאותה האות ותעורר אותה בתשובה, וזה אומר רבינו מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים כי לא ברכו בתורה תחילה! הם לא מכוונים! הם לא מכוונים להאיר בשורשי הנשמות! הם לא לומדים בדחילו ורחימו! הם לא מאמינים שעל ידי כל אות הם מזעזעים נשמות! הם לא מאמינים שעל ידי כל אות שהם אומרים אנשים עכשיו מתעוררים וחוזרים בתשובה! ולכן העונש הוא מאוד גדול "אין בניהם תלמידי חכמים" הם מקבלים ילדים שלא רוצים ללמוד, לא רוצים להתפלל, לא רוצים ללכת לחיידר, לא רוצים ללכת לשיבה, בורחים מהשיבה! מעבירים את הזמן. הרבי אומר בתורה יד' הילדים האלה מקבלים נשמות ישנות מבחינת "אני ישנה" הבן רוצה הרבה לישון, הרבה לאכול, הוא כבד תנועה, הוא לא יכול לקום מוקדם בבוקר, הוא עושה טובה שהוא שומר שבת, האבא צריך להתייטר עד שהוא מביא אותו לחופה, אלף ייסורים אלף מומחים אין סוף ייסורים! וכל זה עובר על האבא שלא בירך בתורה תחילה, שהוא לא כיוון בכל אות ואות שהוא למד להאיר בשורשי הנשמות, בפרט תלמידי חכמים שהם צריכים יותר להיזהר להאיר בשורשי המשיך בעמוד הבא

בשורה משמחת!!

נפתח קו מידע ושמיעת שיעורים חיים
 מסורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א
058-3287777

לאור בקשת מורנו הרב שליט"א להפיץ את העלון בארץ ובעולם
באלפי עותקים דרושים תורמים רציניים שיזכו לקחת על עצמם את הפצת העלון
טל: 052-5875761 - 052-7639126 - 052-7602440
דוא"ל: toratbreslev@gmail.com הערות והארות יתקבלו בברכה

